

"Den sjuke tjänaren" Matteus 8:5-13

Det var en officer i armén som var chef över många soldater. De måste lyda honom, för det var han som bestämde. Officeren hade en tjänare som han tyckte mycket om. Tjänaren hjälpte honom med allt möjligt. En dag blev tjänaren väldigt sjuk. Han kunde inte röra sig, och han hade ont. Officeren var ledsen för att hans tjänare var så sjuk, men han hade hört talas om Jesus. Han visste att Jesus kunde göra människor friska.



Han gick och letade rätt på Jesus.  
"Herre", sa han, "min tjänare är sjuk. Han har så ont."  
Jesus sa: "Ska jag komma och göra honom frisk?"



Officeren sa: "Du behöver inte ens komma. Säg bara ett ord, så blir min tjänare bra igen. Jag vet det, för jag bestämmer själv över många soldater. De gör allt som jag säger åt dom. Du bestämmer över den här sjukdomen, och den kommer att lyda dig vad du än säger."  
Jesus förundrade sig över att officeren förstod att Jesus hade en sådan makt. Officerens trodde på Jesus. "Gå hem igen", sa Jesus. "Din tjänare ska bli frisk."  
Officeren gick hem, och hans tjänare hade blivit frisk, precis som Jesus sagt!

Den här texten förklarar inte varför en del människor blir sjuka, inte heller varför alla inte blir friska. Det viktigaste idag är att komma ihåg att Jesus vill vårt bästa och att vi alltid kan be Jesus om hjälp.



Bön  
Käre far i himlen.  
Tack att jag finns till.  
Hjälp mej leva riktigt, göra det du vill.  
Lär oss här på jorden, tycka om varann.  
Låt oss få en framtid skyddad av din hand.  
Amen