

Varje vecka kommer ett nytt uppdrag.
Denna veckas uppdrag är handlar om kartan.

Ni kan skriva ut uppdraget hemma, hämta material vid kyrkan, på torsdagar kl.
18-18.30 finns någon ledare på plats sedan finns material i "Scouternas
uppdragslåda" på trefoten vid kyrkan.

På söndag 14/2 är det Fastlags söndagen och temat för den söndagen är
"Kärlekens väg"

Bibeltexten som är medskickad handlar om Bartimaïos som var blind.
Bartimaïos hade hört om Jesus och trodde att Jesus kunde hjälpa honom och det
kunde han. Jesus bryr sig om oss alla och vill oss gott.
Ibland kanske vi också är lite "blinda". Det kan vara att vi inte ser någon som
behöver vår hjälp, någon kanske är ledsen eller rädd och vi ser inte det.
Jesus vill hjälpa oss med att se och han vill hjälpa oss hjälpa andra.

"Käre far i himlen, tack att jag finns till. Hjälp mig leva riktigt, göra det du vill. Lär
oss hör på jorden tycka om varann. Låt oss få en framtid skyddad av din hand.
Amen."

Den blinde Bartimaïos

Utänför staden Jeriko satt tiggaren Bartimaïos. Han var blind.
Han tiggade av dem som gick förbi.
En dag fick han höra att Jesus var på väg. Jesus' Bartimaïos
blev ivrig.
Han började ropa: "Jesus, hjälp mig!"
Vilket oväsen, tyckte folk om tiggarens rop och skrek. Många
sa åt honom att hålla tyst.
Men kunde han hålla tyst, när Jesus kom?
Nej, han ropade bara ännu högre: "Jesus, hjälp mig!"



Jesus gick vägen fram. Då hörde han att
någon ropade på honom. Någon ropade
och bad om hjälp.

Han stannade och så till människorna
som trängdes omkring honom: "Be
honom komma hit."

Det gjorde de.
"Var lugn", sa de till Bartimaïos. "Stig
upp, han vill att du ska komma."

Jesus hade hört hans rop! Kanske
kunde Jesus hjälpa honom, ja, säkert
skulle han få hjälp! Bartimaïos sprang
upp från sin tiggarpåls, han kastade av
sig manteln och tog sig fram till Jesus.

Så stod de där, den blinde tiggaren
Bartimaïos och Jesus.

"Vad vill du att jag ska göra för dig?"
frågade Jesus.

"Herre, gör så att jag kan se igen",
svarade Bartimaïos.

Då sa Jesus: "Gå, din tro har hjälpt
dig."

Genast kunde Bartimaïos se. Jesus
hade hjälpt honom.

Han följde med Jesus på vägen och
tackade Gud.

Och allt folket som såg det sjöng lovsång
till Gud.